



Schuurtje gaat op reis





Speciaal voor Marisa, Heleen en Benjamin

Illustraties

Tanja ten Wolde

Tekst

Remco van der Voort





Oh oh, wat is het koud.
Zo word ik toch niet oud?

Al die hoge gebouwen om me heen.
Het is lang geleden dat de zon op me scheen.

Op mijn dakje groeit alleen maar mos.
En sommige van mijn planken zitten los.

Hoe word ik ooit weer warm van binnen?
Daar moet ik snel iets op verzinnen!

Ik ben het hier echt wel zat.
Ik wil weg uit deze drukke stad!

Iemand hoorde mijn gebed.
Ik moet plaats maken voor een nieuwe flat.

Waar ga ik dan naar toe?
Van reizen word ik vast heel moe.

Zou het er dan toch van komen?
Vind ik het uitzicht van mijn dromen?

Misschien is het wel een heel mooi plekje.
En krijg ik zelfs mijn eigen hekje.

Wat zou het mooiste plekje op aarde zijn?
Dat ga ik uitzoeken, dat lijkt me fijn.









Zijn jullie gelukkig aan deze drukke weg?
Jullie staan wel dicht op elkaar zeg.

Toch zijn jullie wel aan het stralen.
En ieder huis zit vast vol verhalen.

*In deze straat kunnen wij goed staan.
Wij willen hier nooit meer weggaan.*

*Wij hebben al onze vrienden om ons heen.
Daardoor zijn wij nooit alleen.*

Dat is goed om te horen!
Ik voel me alleen bij jullie wat verloren.

Wat heb jij een mooi schoolplein.
Dat is vast reuze fijn.

Al die kinderen die bij je spelen.
Jij zult je hier wel nooit vervelen.

*Alle kinderen maken mij warm van binnen.
Ik kan echt niks mooiers verzinnen.*

*Kijk ze daar eens lekker hollen.
Blijf jij nog even met me dollen?*

Heel lief dat je me dat wilt vragen.
Mijn reis gaat verder achter op de wagen.









Wat zie ik daar een mooie haan.
Boven op jouw toren staan.

Die staat daar wel in weer en wind.
Denk je dat hij dat prettig vindt?

*Hij staat daar trots te glimmen.
Er is niemand die zo hoog kan klimmen.*

*Hij wordt iedere morgen door de zon beschenen.
Dan is de kou zo uit zijn lijf verdwenen.*

Zoiets wil ik ook ontdekken!
Lekker warm met uitzicht op de mooiste plekken.

Wat een mooi kasteel ben jij.
Maar voel jij je wel helemaal vrij?

En heb je het niet altijd koud?
Met je grote poort en ophaalbrug van hout.

Ik ben blij met mijn torens en mijn vlaggen.
Zie je mij niet altijd lachen?

Mijn muren worden verwarmd door de haard.
Ik geniet van mijn prins op het witte paard!

Zo'n warme plek ga ik ook vinden.
Dan woon ik daar met al mijn vrienden.









Dag berg, op je top ligt heel veel sneeuw.
En aan je voeten woont een leeuw.

Dat lijkt me best wel eng.
Wil je dat ik je ergens naar toe breng?

Ben je gek mal schuurtje.
In mijn grotten brandt vaak een vuurtje.

Dat maakt me warm en verjaagt de dieren.
Kom op me staan dat zal je vast plezierien.

Tot ziens berg, ik moet helaas weer door.
Maar ik ga gelukkig worden hoor!

Heb jij het niet koud met je voeten in de zee?
Of valt dat toch wel mee?

Mag ik even bij je staan?
Voordat ik weer op reis moet gaan.

De zon schijnt op mijn dakje en warmt mij lekker op.
Ik zet voordat ik verbrand, snel mijn luifeltje op.

Straks staan de bloemen die op jouw dakje groeien.
In de zon weer prachtig mooi te bloeien!

Ik ga weer verder en zoek voor later,
Een plek in de zon zonder mijn voeten in het water.









Jij bent een mooie boom zo groot en sterk.
Ben je nu een eik, een beuk of een berk?

Ik kan me lekker achter jou verstoppen.
Je hebt een brede stam en mooie toppen.

*Ik ben een beuk net als jij ooit was.
Weet je nog, we zaten samen in de bomenklas.*

*Mijn wortels en mijn takken zitten vol leven.
Dat wil ik natuurlijk nooit meer opgeven.*

Zo had ik dus ook kunnen zijn.
Maar ik ben een schuurtje en dat vind ik fijn.

Van de lange reis ben ik wel moe.
Hallo raket, waar ga jij naar toe?

Je staat al klaar om te vetrekken.
Wil je je vertrek nog even rekken?

*Ik ga reizen naar de maan.
Wil je daar niet komen staan?*

*Op de maan heb je het mooiste uitzicht.
Want de maan is altijd naar de aarde toe gericht.*

De maan, ja die maakt me blij!
Op naar de sterren en er voorbij!









Tien...
Wie niet weg is, is gezien.

Negen...
Gaan we al bewegen?

Acht...
Wat een grote kracht!

Zeven...
Het duurt nog maar heel even.

Zes...
Ik heb er zin in, yes!

Vijf...
Misschien dat ik nu overdrijf.

Vier...
Ik heb al veel plezier!

Drie...
Ik geloof dat ik de maan al zie.

Twee...
Oh jee oh wee.

Een...
We gaan er nu echt heen!

Start! Laten we gaan.
Langs de sterren en de maan!

De aarde wordt al kleiner.
En dichterbij de zon is het steeds
fijner.

Al mijn bloemen zullen bloeien.
Ik zie ze nu al sneller groeien.

We gaan er met zijn allen heen.
Ik ben daar dan nooit meer alleen.

Op de maan zal ik pas stralen.
Er komt geen eind aan mijn verhalen.









Ik ben het gelukkigste schuurtje op de maan.
Hier kan ik lekker in het zonnetje staan.

Ik sta nu nooit meer in de kou.
En zie de vrienden van wie ik hou.

Ik sta hier te genieten in de zon.
Ver weg van waar mijn reis begon.

Dus als je wilt, kom gezellig bij me aan.
Het is hier heerlijk rustig op de maan

En weet je wat ik zeg?
Ik ga hier nooit meer weg!

Dus als je 's nachts de maan kunt zien
Pak dan snel je kijker en misschien,

Zie jij ons schuurtje stralen.
Want na een reis met veel verhalen

Is ons schuurtje eindelijk aangekomen.
Op het plekje van zijn dromen!

Ook al ligt dat niet op de aarde.
Het heeft voor ons schuurtje veel waarde.

Want als je je kijker op ons schuurtje richt
Zie je een grote glimlach op zijn gezicht!







Schuurtje is op zoek naar het mooiste plekje op de aarde.
Tijdens zijn reis maakt hij veel nieuwe vrienden.
Uiteindelijk brengt zijn reis hem op een onverwachte plek.

Reis jij mee met ons schuurtje en zijn vrienden?